

Gods hart voor recht

1. Deuteronomium 24:14-15

14 Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. 15 U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de HEER zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden aangerekend.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

2. Job 5: 15-16

5 Maar de armen redt hij van de gesel van hun tong,
hij redt hen uit de greep van de sterken.
16 Er is hoop voor de weerlozen –
het kwaad wordt de mond gesnoerd.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

3. Job 29:12-17

12 omdat ik de arme redde die om hulp riep,
en de wees die in de steek gelaten was.
13 Ik werd gezegend door de stervende,
in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug.
14 Ik kleepte mij in gerechtigheid en deze kleepte mij,
het recht was mij een mantel en een tulband.
15 Ogen was ik voor de blinde,
voeten was ik voor de lamme.
16 Voor de behoeftigen was ik een vader,
ik verdedigde de zaak van vreemdelingen.
17 Ik brak de kaken van de boosdoener

Gods hart voor recht

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

4. Psalm 10:17-18

17U, HEER, verhoort de wens van de nederigen,
u bemoedigt hen en luistert met aandacht,
18u doet recht aan wezen en verdrukten.
Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

5. Psalm 37:14

14 Zondaars trekken hun zwaard
en spannen hun boog,
om zwakken en armen te doden,
om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

6. Psalm 41: 2-4

2 Gelukkig wie zorgt voor de armen;
in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven,
3de HEER zal hem beschermen en in leven houden,
men prijst hem gelukkig in het hele land.
'Lever hem niet uit aan zijn vijanden!'
4 Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn.
'Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.'

Gods hart voor recht

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

7. Psalm 72:1-4

- 1 Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
- 2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.
- 3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
- 4 Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

8. Psalm 72: 12-14

- 12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
- 13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
- 14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

Gods hart voor recht

9. Psalm 94: 3-7

3 Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER,
hoe lang nog zullen de wettelozen juichen,

4de onrechtvaardigen het hoogste woord
voeren en trotse taal uitslaan?

5 Zij vertrappen uw volk, HEER,
onderdrukken uw liefste bezit,

6 weduwen en vreemdelingen doden ze,
kinderen zonder vader brengen ze om.

7'De HEER ziet het niet,' zeggen ze,
'de God van Jakob merkt toch niets

"Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.

Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.

Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn."

10. Psalm 146: 5-9

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,

7 recht doet aan de verdrukten,

brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,

8 de HEER opent de ogen van blinden,

de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

9 de HEER beschermt de vreemdelingen,

wezen en weduwen steunt hij,

maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

Gods hart voor recht

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

11. Spreuken: 13:23

23 Het pas ontgonnen land schenkt arme mensen overvloed,
onrecht rukt het van hen weg.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

12. Spreuken: 14:21

21 Wie zijn medemenss veracht, is een zondaar,
gelukkig hij die zich bekommert om de armen.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

13. Spreuken: 22: 22-23

22 Beroof een arme niet, hij is al arm genoeg.
Vertrap een verschoppeling niet als hij terechtstaat in de poort.
23 Want de HEER verdedigt hun rechten,
wie hen bedreigen, jaagt hij de dood in.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

Gods hart voor recht

14. Spreuken: 28: 27

27 Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek,
wie zijn ogen sluit, wordt door veel vervloekingen getroffen.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

15. Spreuken: 31: 8-9

8 Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
9 Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

16. Jesaja 1:16-17

16 Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
ik kan ze niet meer zien.
Vermijd alle kwaad
17 en leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

Gods hart voor recht

17. Jesaja 3: 13-15

13 De HEER bereidt zijn rechtsgeding voor,
hij staat klaar om over volken vonnis te wijzen.

14 Zo luidt de aanklacht van de HEER
tegen de oudsten en de vorsten van zijn volk:

“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.

Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.

Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”

Jullie hebben mijn wijngaard in brand gestoken
en jullie huizen gevuld met wat je de armen ontnam.

15 Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen
en de armen zo zwaar te mishandelen?

– spreekt God, de HEER van de hemelse machten.

“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.

Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.

Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”

18. Jesaja 10: 1-2

1 Wee degenen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen,
die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen.

2 Zij verdraaien het recht van de zwakken
en ontnemen de armen van mijn volk hun deel.

Weduwen vallen hun ten prooi,
wezen worden door hen beroofd.

“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.

Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.

Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”

Gods hart voor recht

19. Jeremia 22: 3

3 Dit zegt de HEER: Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker, buit vreemdelingen, weduwen en wezen niet uit, pleeg geen geweld tegen hen, vergiet in deze stad geen onschuldig bloed.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

20. Ezechiël 16: 49-50

49 Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en de machtelozen. 50 Ze verhieven zich boven de anderen, wat ze deden vond ik gruwelijk. Ik zag het en heb hen weggevaagd.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

21. Micha 2: 1-2

1 Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. 2 Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

Gods hart voor recht

22. Micha 6: 8-10

8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

9 Hoor, de HEER roept tot de stad – wie wijs is heeft ontzag voor uw naam. Hoor het
striemen van de roede: wie zou er dan nog voor haar getuigen? 10 Zou ik geen aandacht
schenken aan de schatten in het huis van een gewetenloos mens, schatten door onrecht
verkregen, of aan die ondermaatse efa, die om vergelding schreeuwt?

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

23 Amos 2: 6-8

6 Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Israël begaan – daarom zal ik mijn vonnis
niet herroepen! Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar
sandalen. 7 Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen
dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn
heilige naam te schande. 8 Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in
onderpand hebben, en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was
ontvangen.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

24. Amos 4: 1

1 Vrouwen, luister naar deze woorden! Jullie zijn als vette koeien die de berg van Samaria
kaalgrazen: jullie onderdrukken de zwakken, mishandelen de armen en zeggen tegen je
man: ‘Breng ons iets te drinken!’

Gods hart voor recht

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

25. Amos 5: 10-12

10 Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. 11 Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan op. Daarom: huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen; prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken. 12 Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je tegen de onschuldigen, jullie ontvangen steekpenningen, jullie ontnemen de armen in de poort hun recht.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

26. Amos 5: 23-24

23 Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. 24 Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

27. Amos 8: 4-6

4 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister! 5 Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. 6 Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’

Gods hart voor recht

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

28. Jakobus 1:26-27

26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

29. Jakobus 2: 5-6

5 Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? 6 Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen?

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*

30. 1 Johannes 3: 16-17

16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

*“Vader van de gerechtigheid, help ons het onrecht door Uw ogen te zien.
Vul onze ogen met Uw tranen, ons hart met Uw verdriet.
Geef ons moed om in Uw naam dienaars van gerechtigheid te zijn.”*